

## 230409 Pasen De dubbele overwinning van de Heer is onze overwinning

Votum en Groet

Mat 5 : 17 – 19; Lucas 24:44-49 De wet in Pasen vervuld

Gebed: (opening van het Avondmaal)

LvK 215 Christus, onze Heer, verrees

Uitleg Avondmaal:

Marcus 14: 22 t/m 26 (instelling)

De donderdag voordat Jezus werd veroordeeld, vierde Jezus het pesachfeest met zijn leerlingen. Voor zij aan tafel gingen waste Jezus de voeten van zijn leerlingen en leerde ons zo de minste te willen zijn. Aan tafel gaf Jezus het Pesach een verdiepte betekenis door het avondmaal in te stellen. I

We lazen net een korte weergave van de instelling van het avondmaal. Uit Matteus weten we dat Jezus deze gebeurtenis vergezelde met de opdracht: Doe dit.

In het avondmaal leert de Heer ons :



1. Vóór je te kijken: naar de tekenen van brood en wijn. Je mag de blijde boodschap van het offer van Jezus met al je zintuigen tot je nemen.

2. Terugkijken: op deze Paasochtend kijken we vooral naar wat Jezus deed na zijn lijden en sterven. Ons laten delen in zijn overwinning..

3. Naar boven kijken. Jezus Christus is met zijn lichaam in de hemel en het avondmaal verbindt ons met hem.

4. Om ons heen kijken. Samen vormen wij als kerk het lichaam van Christus op aarde. Wie missen wij? Gaat ons hart uit naar hen. Want Jezus stuurt ons naar de mensen die Hem nog niet gevonden hebben.

5. Tot slot kijken we vooruit. Jezus komt terug. Er komt een groot feest. Weergaloos en eindeloos. Daar drinkt Jezus de beker van vreugde met ons. Dat is wat het avondmaal ons belooft. De toekomst met God.

Jezus Christus zelf is de gastheer aan deze tafel. Want dit brood en deze wijn verwijzen naar het lichaam en het bloed van onze Heer. Richt dus de aandacht op Hem. Het avondmaal is bedoeld voor ieder gedoopt is in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest en die belijdt dat zijn of haar schuld alleen door het offer van Jezus is vergeven.

Tijdens de viering: Ik ben. (Sela)

viering

DNP 118:7 Wij zegenen de grote koning.

Mat. 28: 1 t/m 15

Stel je voor. Je bent heel verdrietig. Iemand van wie je heel veel houdt is gestorven. Je hebt nog geen tijd gehad om afscheid te nemen. Dat was de vrouwen die Jezus volgden overkomen. Onderweg naar het graf vragen ze zich af, hoe ze de zware steen die de opening naar het graf afsluit weggrijpen. Je moet je voorstellen dat de steen via een gleuf die naar beneden loopt voor de opening van de grafkamer is gerold. Je moet wel heel sterk zijn om die weer omhoog te rollen. En ze hebben al een eind omhoog moeten lopen, voor ze bij de tuin waren waar het graf is. Misschien zouden de soldaten hen kunnen helpen? De aarde beeft. Dan zien ze het graf. Het is open. De steen is weggerold en de

soldaten liggen op de grond . Een engel die eruitziet als van bliksemgemaakt is bij het graf. Wat is hier gebeurd?

De steen is weg van Elly en Rikkert



### **1: De dubbele overwinning van de Heer**

Goede vrijdag hebben we stil gestaan bij het sterven van de Christus. Eerst door het ondergaan van het oordeel van God over de hele mensheid en de aan de mens toevertrouwde schepping. Dat eindigde met de woorden: het is volbracht. De eeuwige dood was daarmee overwonnen door christus voor al de zijnen.

Toen riep Jezus met luide stem ‘in uw handen beveel ik mijn Geest’ en stierf. Dat sterven zei ik vrijdag was geen verdere veroordeling. In dat sterven kwam de overwinning tevoorschijn. Jezus stierf om de dood op te eisen. Hij legde zelf zijn leven af. Meteen op het moment van zijn sterven werden veel van de heiligen tot leven gewekt. De dood is zijn macht kwijt op het moment dat Jezus sterft. Toch vraagt de Heer deze getuigen te wachten tot Hij hen voorgaat. Ja ze mogen getuigen- doden krijgen weer stem -, maar eerst wil de Heer vrouwen als eerste brengers van de blijde boodschap aan het werk zetten. Zij die voor het Sanhedrin geen stem hadden, mogen als eerste roepen: Hij is opgestaan. Ga snel naar mijn leerlingen.

Er waren nog andere getuigen. Heidenen. Soldaten. Zwaar onder de indruk deden zij verslag van het gebeuren. Niet aan hun superieuren, maar aan de hogepriesters. Maar ze zijn niet onder de indruk van de woorden van deze soldaten. Ze willen niet – en dit is inmiddels willens en wetens – dat Jezus de Messias, de Christus is. Ze kopen de soldaten om, om met een ander verhaal te komen. Een leugen die zij wel gaan goedpraten met de legerleiding. Hier wordt zichtbaar wat Jezus voor zijn veroordeling gezegd heeft: jullie Vader is de duivel. Hij is de Vader van de leugen. Deze hogepriesters staan de bekering van soldaten in de weg, omdat zij het evangelie verduisteren. Het wonder dat de soldaten hebben gezien, wordt verdraaid en platgemaakt. Zo zijn ze een steen waarover anderen struikelen. Omdat ze weigeren te geloven in de weggerolde steen. In het lege graf. In de opgestane Heer. Het is een manier van de waarheid niet willen aanvaarden die we bij sommige complotdenkers vandaag de dag zien. Die we bij machthebbers als Putin zien, die we bij Trump zien. Geen bewijs brengt hun eigen gelijk op andere gedachten. Horend doof, ziende blind.

De hogepriesters staan niet alleen de bekering van de soldaten in de weg, ze verhinderen ook hun volksgenoten te geloven in Jezus die leeft. Het verhaal van hun leugen ging nog altijd rond, toen Matteus zijn boekje schreef.

Daarom roept God die andere getuigen op. Heiligen die in het graf waren, die opstaan om Jezus vergezellen met de bekendmaking. De gestorven heiligen klagen de hogepriesters aan. Jezus is overwinnaar. Het is doorgedrongen onder doden en levenden. Het is niet tegen te houden. Vanaf dit moment groeit de kerk tegen de verdrukking in. De overwinning van Jezus betekent dat ieder die in hem gelooft bevrijd is. De duivel kan zijn claim niet meer op diegenen leggen. Voor jou als kind van God betekent dat niemand ook de duivel niet, je kan roven uit de hand van God. En ook de dood, zoals wij die allemaal moeten sterven, kan je niet vasthouden. Zijn rijk is overwonnen, de dood kan alleen maar een deur openzetten naar de hemel. Jezus overwon de dood.

Openbaring 1:12b (Toen zag ik...) t/m 18 Openbaring 20: 6

### **2: Onze overwinning in de Heer**



Jezus overwon de dood. Johannes ziet Jezus. Bekleed met macht en majesteit. Wat hij ziet is met geen woorden te beschrijven. Hij valt bewusteloos, als dood, voor Jezus neer. Dan blijkt wie Jezus is. Zijn liefde, zijn bewogenheid. Hij legt zijn rechterhand op

Johannes. Wees niet bang. Waarom niet? Omdat het Jezus is, die de eerste en de laatste is.

Ik kom zoveel mensen tegen die een godsbeeld hebben van een torende God. God die streng kijkt of je wel binnen zijn lijntjes kleurt. En wee je gebeente als dat niet zo is. Zie hier Jezus staan. Met macht en majesteit. Getooid met de naam van de Allerhoogste. De eerste en de laatste. Hij stuurt je niet weg, Hij spreekt je niet streng toe, Hij legt zijn hand op je. Wees niet bang. Ik heb de sleutel, ik maak vrij. Kom binnen en woon bij Mij.

Zo laat Jezus je delen in zijn overwinning. Je hebt deel aan zijn opstanding. 'Wees niet bang, maar sta op en leef.' Het zijn woorden voor nu. Jezus zegt: De dood is te niet gedaan, want ik ben opgestaan. Wees niet bang. De dood heeft geen macht over je. Je mag regeren met Mij, heel dat vreedrijk lang. Koning zijn met de koning der koningen. Je mag priester zijn met Mij, heel dat vrededienst lang, priester met de hogepriester.

Dat is geen toekomstbeeld. Dat is nu al. Het vreedrijk is begonnen. Jezus is opgestaan. En jij bent overwinnaar in Christus. Koning en priester met hem. Halleluja, hij leeft. Hij leeft.

Amen

Lied: Een toekomst vol van hoop (Sela)

Voorbede en dankgebed voor dienst en avondmaal.

Geloofsbelijdenis

GK06 99:1,3 U zij de glorie

Zegen