

230507 Wees een open deur

Bijbellezing Marcus 16:9-20

tekst: Kol 4:2-6



Een open deur

De leerlingen hebben in de afgelopen weken heel wat meegemaakt. Het laatste avondmaal, de gevangenneming, de veroordeling en de dood van Jezus. Daarna de opstanding, de verschijningen. Dood en duivel zijn overwonnen. Is Jezus zich laat zien, geeft Hij een opdracht: Vertel het aan mijn leerlingen. Vertel het aan elkaar. Het eindigt met de opdracht: ga en maak alle volken tot mijn leerlingen. We noemen deze opdracht weleens het zendingsbevel, maar dat is tekort: het is ook het evangelisatiebevel. Het staat in één lijn met een stad op de berg, of zoutend zout of levend water.

De mensen om ons heen. Collega's op het werk, klasgenoten, mensen in de supermarkt, naast je in de trein, mensen die via de media op je pad worden gebracht. Of de Arabischtaligen in deze stad. Veel van deze mensen staan buiten de kerk. En dan mag je kerk heel ruim nemen. Want ieder die Jezus Christus kent zoals Hij in de Bijbel geopenbaard is, is binnen. Ook al zijn er grote verschillen. Maar al die anderen staan buiten. Ze zijn geen burger van het Koninkrijk. Jij bent op hun weg geplaatst; wij als kerk zijn op hun weg geplaatst. En niet zonder reden.

Het is een opdracht: ga en maak alle volken tot mijn leerlingen. Het is een vanzelfsprekendheid: 'Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'[\(Johannes 13:35\)](#)

Hoezo vanzelfsprekend? Als het een opdracht is, hoort daar toch ook een strategie bij, een plan van aanpak? Precies. Als Jezus ons een opdracht geeft, laat Hij ons niet zwemmen. Het gaat hier om het redden van mensen en dan blijft het niet bij een vage opdracht. De tekstregels, die zo terloops lijken opgeschreven, zijn gedragsregels. Ze beschrijven hoe je tot zegen van de wereld kunt zijn. Hoe je een leesbare brief van Christus bent. Ze vormen een plan van aanpak



Het plan van aanpak bestaat uit een **stappenplan**. **Bid, wees wijs en benut de gelegenheid**. Met als doel het mysterie te onthullen. Het mysterie van Christus zichtbaar te maken voor de ander. Mysterie paste in het denksysteem van die tijd. Het hogere, het geestelijke was het mysterie. Het materiële, het lichamelijke was het mindere. Je moest los komen van het aardse om het geestelijke te begrijpen. Ascese – onthouding van genot – was de weg.

Een denksysteem van de onthouding verdraagt zich niet met het geloof in Jezus die opgestaan is en met zijn lichaam weer verenigd is. Het verdraagt zich niet met de gedachte dat Gods schepping goed is en dat je van het geschapene mag genieten.

In onze tijd komen we een ander systeem tegen: genieten is het grootste recht is. Pijn en ellende zijn redenen om je leven voltooid te noemen. Maar in welke tijd en in welke cultuur je leeft: het evangelie is een dwaasheid voor wie niet gelooft. Het moet dus uit de doeken worden gedaan, onthuld. En dus geeft God zijn stappenplan: bid, wees wijs en benut de gelegenheid



Stap 1: bid

Bij bidden gaat het om deuren te openen. Want als je het evangelie dwaas vindt, zit je deur op slot. Wie steekt er nou tijd in iets onzinnigs? Dwaasheid is alleen leuk als je erom lachen kan. Als cabaret, als vermaak. Maar niet om serieus te nemen. Bid dus, zodat er interesse ontstaat. Zodat er ingangen zijn om het evangelie te laten klinken. Het gaat niet om methodes, maar om de grondhouding. Als je een levende brief van Christus wil zijn en je jezelf op de post wil doen, klop je aan bij de Eigenaar die deuren kan openen. Het is de Heilige Geest die harten toegankelijk kan maken voor het evangelie of die jou in contact brengt met mensen die de deur al opengezet hebben. Misschien nog maar op een kiertje, maar het slot is eraf. De grendel is opengeschoven.

Bij het gebed gaat het ook om het verkondigen. In het woord verkondigen zit meer dan in vertellen. In verkondigen komt God zelf mee. Een element dat heel nadrukkelijk in een preek zit. Een voorganger deelt niet wat gedachten met de gemeente, maar Hij verkondigt Christus, het levende Woord. Dat maakt dat een preek geen essay is, maar het levende woord. Dat maakt dat bij het voorbereiden van een preek de handen altijd gevouwen moeten zijn. Gods Geest is onontbeerlijk bij dit werk.

Als je iets wilt vertellen over Jezus de Verlosser dan is het gebed of Hij zelf door jou spreekt noodzaak. Dat maakt van je spreken verkondigen. Toch is dit niet alles. Het mysterie moet onthult.

God heeft openingen gegeven; de ander luistert – geïnteresseerd – naar jou, maar begrijpt hij ook wat je zegt? Komt het over? Is het overtuigend?

Dat is dus belangrijk. Bidden om onthulling. Om het uit de doeken doen van het evangelie. Om dat het binnenkomt. Evangelisatie begint dus altijd met gebed. Wilt U deuren open – gelegenheden geven; wilt U mij vullen met uw Geest zodat ik Uw woord spreek en wilt U geven dat uw Woord in het hart van die ander landt.

Dit gebed is noodzaak, maar geen garantie. IN hoeveel plaatsen zijn de apostelen weggestuurd. Hebben ze het stof van hun sandalen geschud? Er zit een andere kant aan evangelisatie: het kan veroordeling betekenen voor diegenen die de boodschap afwijzen. Soms valt het zaad op de weg en wordt het door de vogels opgepikt. Het kan niet wortelen. Er is geen grond voor.

Stap 2: wees wijs

Wijsheid staat in de bijbel altijd tegenover dwaasheid. Denk aan de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Wijsheid heeft iets met geloof te maken. Daarom dekt de vervanging door verstandig de lading niet helemaal. Wijs is meer dan verstandig. In het oude testament is de basis van de wijsheidsliteratuur (met name spreuken en job) Wijsheid begint met ontzag voor de Heer, inzicht is vertrouwdeheid met de Heilige. Je kunt wel sluw en verstandig, berekenend en handig handelen, maar wijs in de Bijbelse zin is dat niet. In Jer. (4:22) staat: *want onverstandig is mijn volk, Mij kennen ze niet; dwaze kinderen zijn het, en inzicht hebben zij niet; wijs zijn zij om kwaad te doen, maar van goed doen weten zij niet*" Wijs handelen zonder met God te rekenen is dus dwaas. Zelfs het dwaze van God is wijzer dan het wijste van de mensen.



In Christus is de bijzondere wijsheid van God zichtbaar geworden. Let maar op het spreken van Jezus. Hij gebruikt gelijkenissen. Gelijkenissen hebben als bijzonder karakter dat ze onthullen en verbergen. Daarmee zijn ze vergelijkbaar met de spreuken van de wijzen uit het oude testament. Jezus zegt zelf dat het evangelie voor wijzen is verborgen, maar aan kinderen geopenbaard. Zit je zo in de kerk? Luisterend als een kind? Leergierig en niet argwanend?

Het mysterie moet onthuld worden. Dat is de wijsheid waarmee wij naar buiten gaan. Wat verborgen is onthullen. Bij de voorbereiding van deze preek had ik een gesprekje met een paar mensen. Ik vertelde dat ik het over evangelisatie wilde hebben. Eén van hen zei dat het niet alleen maar over praten van het evangelie moest gaan, maar ook over doen. Franciscus van Assisi: "Verkondig het evangelie... *desnoods met woorden.*"

Dat is een belangrijk punt in de wijsheid waar mee wij te werk mogen gaan. Petrus zegt het zo: "God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert." (1Pet 2:15) Het gaat niet alleen maar over mooie verhalen over geloof en verlossing; het gaat om wat je bent als gemeente. Hoe open ben je voor je omgeving. Hoe groot is je hart voor de nood van je bureu. Het onthullen kan niet zonder gebed, maar het kan ook niet zonder bewogenheid. Is Jezus ons daar niet in voorgegaan? Bewogenheid met de mensen. Met het uitschot, met de buitenlanders, met de minderbedeelden.

Als je liefde hebt onder elkaar, dan is het duidelijk: Dit is heel anders dan de wereld. Hier is de Heer werkelijk aanwezig. Kan dit? Soms ben je zelf verrast. Dan zien anderen iets bijzonders in je handelen, terwijl je gewoon deed wat je moet doen.....

Wijs is zijn als Christus. Zijn oprechtheid, zijn liefde voor de ander, zijn liefde voor de Vader uitstralen. Er gewoon willen zijn voor de ander. Een luisterend oor, een kop koffie, een boodschap voor je buurman. Ik was hongerig en jij gaf mij te eten. Het geloofsgesprek met de ander, begint met sprekend Jezus zijn. Dat spreekt

meer dan woorden en dat geeft ruimte voor het spreken over Jezus. Je houding maakt anderen nieuwsgierig naar wat je drijft. Of beter Wie jouw drijft.

Wijs heeft nog een element: dat je zwijgt als het nodig is. Zoals Jezus stil wachtte totdat iemand hem om de uitleg vroeg. Als je in een ontmoeting iets meegeeft van de wijsheid van God, weet je nooit wanneer het effect heeft. Gods Woord heeft effect. Ten goede en ten kwade. Dat is niet aan ons, maar aan de Geest.



Aan ons is het benutten van de gelegenheid. Dat is de derde stap

Allereerst wil ik op het ontspannende van de opdracht wijzen: *er staat NIET: creëer de gelegenheid*. Dat wordt dus niet van ons gevraagd. Het gaat niet om te pas en te onpas over Jezus beginnen. Sterker nog: dat getuigt van weinig wijsheid. Dat creëren dat zit in stap 1: bidden. Bidden om open deuren is bidden om gelegenheden. Dus je hoeft niet te denken: Stom, is het weer niet gelukt, heb ik weer niet over Jezus gesproken.

De gelegenheid benutten is niet het zelfde als doorgaan tot je resultaat hebt gehaald. Nee, het gaat erom dat je de mensen op zo goed mogelijke manier helpt. Je kan denken o wat moeilijk is het om over Jezus te beginnen, maar het is veel moeilijker voor ons om over Hem op te houden als we zijn begonnen

Laat wat u zegt aantrekkelijk, sprankelend zijn. In andere vertalingen staat vriendelijk aangenaam, opgewekt of liefelijk. Met genade vervuld. Daar gaat het om We hebben een boodschap van genade, liefde en verzoening. God wil het goed maken. Dat moeten we overbrengen. Dat moet uit je houding en persoon spreken. Je bent toch door Christus aangeraakt. Hier zit ook het geheim dat woord en daad samengaan. Als oren nog dicht zitten, spreken daden des te meer!

Maakt ons dat soft? Onze vertaling zegt dat we moeten weten hoe te reageren.. Ons spreken mag een keuze afdwingen. Ook hier is het boeiend te kijken hoe andere vertalingen dit weergeven. De meeste vertalingen kiezen voor zout. Uw spreken moet zout, of niet zouteloos zijn. Zout geeft smaak aan je eten, maar zout kan ook bijtend zijn en tegelijk helend. Het ontsmet wonden. Als je Christus wilt laten zien, als je zijn Naam wilt verkondigen, dan mag je de waarheid niet verzwijgen. Het is de waarheid van Jezus die pit geeft aan de boodschap, maar die soms ook bijt.

Bedenk dat ieder die Jezus ontmoet een keuze maakt. Of je laat je aanspreken of je wijst hem de deur. Dat kan een lange weg zijn. (voorbeeld Johannesevangelie) Je kunt je afvragen hoe iemand anders Jezus kan ontmoeten. Die vraag moet eigenlijk anders gesteld worden. Als iemand jou ontmoet, ontmoet hij dan Jezus? Ben jij sprekend Jezus. Zo aantrekkelijk, sprankelend en duidelijk als Hij is?

Jezus Christus heeft zijn Geest gegeven. Die Geest werkt in ons. Hij helpt ons het juiste antwoord te geven. Aangenaam en smakelijk, reinigend en prikkelend. Het

is de boodschap van die ene naam die reddt. Bid dat God jou wil gebruiken om je naaste te redden. Je hebt breaking news gekregen, dat de poorten van het koninkrijk doet openbreken. Laat hem of haar niet buiten staan, maar wees een open deur!

Amen

