

## 230507 Leerdienst Bekeren? Ik ben toch al bekeerd!? HC 33



Bijbellezing: Rom 8: 1 t/m 11

HC 33 (vr 88):

Waarin bestaat de ware bekering van de mens?

In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens.



Preek & bespreking: Bekeren? Ik geloof al!? De vragen 89/90/91 komen tijdens de bespreking aan de orde

Wie van jullie weet nog wanneer hij/zij bekeerd is? Zo'n moment waar je resoluut voor God gekozen hebt. Als je het zelf niet hebt meegemaakt, ken je vast wel zo'n verhaal.

Misschien ben je in de kerk opgegroeid. Heb je van jongs af geloofd. Waarom zou je je bekeren? Je gelooft toch al?

We lezen net een hoofdstukje uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Een brief aan de kerk van Rome. Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Het gaat dus duidelijk om een brief aan bekeerde Romeinen. En wat schrijft Paulus aan die geliefden van God, aan die heilige mensen? U hoeft zich niet te bekeren, want u bent al geliefd? Nee! Hij roept op om de zondige wil te doden! Dat is nu precies wat bekeren inhoudt: je zondige wil te niet doen, de kop in drukken, er tegen in gaan.

Bekeren is niet of niet alleen een aanwijsbaar moment, maar ook een doorlopend proces. Ook als God u bij uw kladden heeft gegrepen en abrupt op de goede weg heeft gezet, blijft de opdracht bekeren. Als je in de kerk geboren bent en je gelooft al van zolang je je kunt herinneren, dan nog blijft de opdracht bekeren! En als je in de kerk geboren bent en je twijfelt over de verhalen die je in de kerk hoort, dan ook zegt God: bekeer je.

Als ik met de auto ergens heen wil, weet ik vaak precies wat mijn eindbestemming is. Maar lang niet altijd weet ik hoe ik daar moet komen. Wat is de snelste route? Dan toets ik de eindbestemming in de Tom Tom in. Als mijn richtingsgevoel mij in de steek laat, als mijn topografiekennis te ver weggezaakt is, dan word ik vanzelf gecorrigeerd.

Vaak luister ik onderweg naar de radio. Een mooi lied, een interessant verhaal en mijn gedachten zijn helemaal niet meer bij de route. Ik rijd op de automatische piloot. Zelfs de vriendelijke stem van de TomTom gaat aan mij voorbij. Ik mis de aflslag en rijd te ver door. Dan klinkt het: keer om, keer om.

Bekeren is nodig omdat wij zo vaak de verkeerde aflslag nemen of afgeleid zijn. Al zitten we op de goede weg, al rijden we in de goede richting. Regelmatig moeten we weer met ons hoofd bij het doel gebracht worden. Keer om. Keer om.

Bekeren= op de goede weg zijn en blijven. De oude mens is: helemaal van God los. Ikke ikke.

Wat betekent het afsterven van jouw oude ik voor jou?



Afsterven= proces. Zie de boom. Toch steeds nieuwe scheuten.

Verdriet, tot je zelf komen, berouw en afkeer: de knechten van mijn vader hebben het beter.

Zonden maken God boos. Passen niet bij zijn licht en heiligheid. Afsterven is eigenlijk je zondige hang niet meer voeden.

Wat is het afsterven van de oude mens?

Oprechte droefheid, dat wij God door onze zonden vertoerd hebben. En dat wij deze zonden hoe langer hoe meer haten en ontvluchten.

Ik ben wedergeboren!



Opstaan van de nieuwe mens

Zoals God je hebben wil  
Steeds meer luisteren naar de tomtom van je leven  
Verbinding niet met sata;liet , maar met de Geest  
Je wordt blij  
De korste weg, geen omleiding, geen omweg  
Je hart stroomt over.

Wat is het opstaan van de nieuwe mens?

Hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven.

Liefde en dankbaarheid  
Niet betalen, maar je blijheid laten zien,  
Liefde en dankbaarheid  
Niet betalen, maar je blijheid laten zien,  
Vergelijk: een kus, een aardig gebaar.

Wat zijn goede werken volgens jou?



Voor zijn bevrijding, zijn Heilige Geest, voor de gemeente om je heen. Je gelooft in God. Dat is meer, veel meer, dan weten dat Hij bestaat. Je gelooft in hem, zoals je kunt geloven in je bruid of bruidegom, in je sportclub als het finale is. Je gelooft, je weet zeker dit is het, het wordt geweldig, hij of zij gaat het maken, je vertrouwt er op. Het heeft je volle overtuiging.

Wat zijn goede werken?

Alleen die uit waar geloof, naar de wet van God en tot zijn eer gedaan worden, maar niet die op onze eigen mening of op geboden van mensen gegrond zijn.

Goede werken. Je doet ze niet om iets te verdienen. Je doet ze ook niet om er beter van te worden. Je doet ze omdat je Gods naam groot wil maken. Je bent zo onder de indruk van God, dat je wil dat iedereen hem kent, dat je met de hele schepping om je heen over hem wil zingen. Het maakt je klein.

Want als je afsterft en in Jezus opnieuw geboren wordt, word je geboren in de liefde van God. Een liefde die nooit zichzelf zoekt. Bekeer je iedere dag, want je gelooft toch?

Amen.