

230514 Een leerdienst n.a.v. een artikel van Prof. Bram van de Beek Het oude is voorbijgegaan... ND 090423

LB 705: 1 Ere zij aan God, de Vader

Groet

Gebed

Bijbellezing Handelingen 2:14-36 De eerste preek in de kerk van de opgestane Heer

Opw. 585 Er is een dag (laatste refrein niet herhalen, dus couplet 1, couplet 2, refrein 1x, couplet 3, refrein 1x))

Onderwijs n.a.v. Artikel 37 het eerste deel.

Artikel 37 – Het laatste oordeel

Art. 37 Nederlandse geloofsbelijdenis

- Jezus komt terug
- Als rechter
- De wereld wordt gezuiverd
- Recht gesproken

Tenslotte geloven wij in overeenstemming met Gods Woord, dat als de door de Heer bepaalde tijd – die aan alle schepselen onbekend is – gekomen¹ en het getal van de uitverkorenen vol zal zijn², onze Heer *Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar³, op dezelfde wijze als Hij naar de hemel is opgevaren*(Hand. 1:11), met grote heerlijkheid en majesteit⁴. Hij zal Zich openbaren als Rechter over levenden en doden⁵, terwijl Hij deze oude wereld in vuur en vlam zet om haar te zuiveren⁶.

Dan zullen voor deze grote Rechter persoonlijk verschijnen alle mensen die ooit geleefd hebben⁷: mannen, vrouwen en kinderen, gedagvaard door *de stem van een aartsengel en het geluid van een goddelijke bazuin*(1 Tess. 4:16). Want al de gestorvenen zullen uit de aarde verrijzen⁸ en de zielen zullen verenigd worden met het eigen lichaam waarin zij geleefd hebben. Zij die dan nog leven zullen niet sterven zoals de anderen, maar in één ogenblik veranderd worden en van vergankelijk onvergankelijk worden⁹. *Dan zullen de boeken geopend en de doden geoordeeld worden*(Openb. 20:12) *naar wat zij in deze wereld gedaan hebben, hetzij goed hetzij kwaad*¹⁰(2Kor. 5:10). Ja, *de mensen zullen rekenschap moeten geven van elk ijdel woord dat zij gesproken hebben*(Matt. 12:36), al vindt de wereld zulk spreken slechts spel en tijdverdrijf. Dan zal wat door de mensen in het verborgen bedreven is, ook hun huichelarij, openlijk voor allen aan het licht gebracht worden.

Hebben wij de ramen dichtgeplakt?



Onderwijs:

Hij komt zoals Hij ging. Op de wolken. Zichtbaar voor iedereen. Elk oog. De tijd is voor ons niet te voorspellen. Tot de laatste zich bekeerd of geboren wordt.

Hij komt met macht en majesteit. Als rechter. Het all rise is een bazuinstoot. Niemand kan meer ontkennen wie Hij is. Graven gaan open en doden en levenden stellen zich op voor hem. Heilig ontzag. Er wordt rekenschap gevraagd.

Onze daden zijn gruwelijk. Mag niet bestaan voor God. Alles komt aan het licht. Ons Christus daden toegerekend.

Dit tafereel van artikel 37 laat het verschil van God en mens zien. Leg de hand op je mond. (Job).

"Aslan is een leeuw, de Leeuw, de grote Leeuw." "Ooh" zei Susan. "Ik dacht dat hij een man was. Is hij wel veilig? Ik zal me nogal nerveus voelen als ik een leeuw ontmoet"... "Veilig?" zei de heer Bever ... "Wie zei er iets over veilig? 'Natuurlijk is hij niet veilig. Maar hij is goed. Hij is de Koning, zeg ik je."

De dichtgeplakte ramen van de kerk?

'We zingen fijn in de kerk. Glorie, halleluja. We denken over God als een lieve Vader, bij wie je op schoot mag zitten. Het is fijn in de kerk. Het mag er gezellig zijn. Dan maak je wel je oren en ogen dicht houden. God die alles maakte, de bloemen en de vogels, zorgt ook voor mij. En dan zie je op het journaal de strijd om Bachmoet (...). Jezus houdt van alle kleine kinderen. En dan staat een moeder in Benoni in Zuid-Afrika bij een been van kind. Ze herkent het. Haar dochtertje had zo'n kromme teennagel.

Kun je nog zingen? Zing dan mee: Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar Uw eer? (Ps. 89, berijming 1773: 16) In de psalmen wordt meer geklaagd dan geprezen. Als dat nu in de kerk anders, is dat dan niet omdat we leven bij illusies en onze oren en ogen dicht hebben? '

De eerste vraag die Van de Beek stelt is: Is de kerk een plek om in een andere sfeer te zijn. Gezellig en leuk? Of gaat het in de kerk over bloed, vuur en rookzuilen. Over Bachmoet. Over mensen, kinderen die gruwelijk sterven? Over Jezus die daarom dood moest?

Het tweede dat Van de Beek stelt is dat ondanks de overwinning van Christus het moorden, de staatsgrepen, genocides, uitbuiting, corruptie, kindermoorden, vluchtelingen, intriges, ontrouw door gaan. Dat vrede en gerechtigheid steeds weer worden verwoest.

De vraag die hij hieraan koppelt is: Lopen de kerken niet leeg omdat ze allemaal schone beloften en mooie dingen noem, zonder oog te hebben voor het echte leven?

Kern van het betoog is dat wij de wereld niet beter kunnen maken. Dat deze wereld voorbij gaat. Dat Jezus die de hele wereld met alle ellende op zijn schouders heeft genomen, zich daarvoor verantwoord heeft, terug komt om te oordelen. Deze wereld gaat voorbij, wordt tot as.

De opgestane Heer is – zegt Van de Beek – niet teruggekomen om de Romeinen te verslaan, om de hogepriesters van gedachte te doen veranderen. Of om in onze tijd de eindeloze stroom vluchtelingen in te dammen, de oorlog in Oekraïne te beëindigen, of moeders hun gesneuvelde kinderen terug te geven.

Jezus is opgestaan aan de andere kant van de dood. Hij maakt een plek voor ons klaar in een nieuwe schepping. Met geen pen te beschrijven. In geen beeld te vatten. Wij staan in die nieuwe werkelijkheid, omdat God ons geroepen heeft. Bij de naam genoemd heeft.

Dat is waar het bij Pasen omgaat. Waar het bij de pinksterpreek van Petrus in uitmondt. Wij kunnen de dingen niet ongedaan maken. Ook wij moeten net als de wereld vergaan. Ik citeer het slot van het artikel: Het oude is voorbijgegaan. Alles is nieuw geworden Jezus is opgestaan. De Heer is opgestaan. De Heer is waarlijk opgestaan!'

Bespreekpunten:

1. Aangepaste God?

1. Hebben wij God gemodelleerd naar onze behoefte en zo zijn kerk aangepast als een vluchtheuvel in de tijd?

2. Een 'verdunde' boodschap leidt tot leegloop?

2. Is de verdunning van de christelijke boodschap de oorzaak van de leegloop van de kerk?

3. Beseffen we Gods heiligheid?

3. Hebben wij nog besef van de heiligheid van God – de totaal Andere - ? Voor de terechte boosheid van God over alles wat we Hem, elkaar en zijn schepping aandoen?

4. Wat is de kerntaak van de kerk?
Hoe verhoudt zich dat tot activisme?

4. Hoe verhoudt zich de oproep tot activiteit in de kerk: een groene kerk, een open huis voor de ontheemden etc. tot de kerntaak van de kerk?

NPB 89: 1 en 12 Ik wil uw liefde bezingen voor altijd/ Waar is uw liefde, waar uw goedheid van weleer?

Korte weergave van Gods leefregels

Dankgebed

Collecte

DE GENADE EN VREDEVAN DE HEER JEZUS CHRISTUS, DE LIEFDE VAN GOD EN DE EENHEID VAN DE HEILIGE GEEST IS MET U ALLEN

LB 705: 3,4 Ere zij de Heer der engelen/Halleluja, lof, aanbidding