

## 230518 Hemelvaart: opgestaan en weggegaan.



### De Heer is opgestaan Markus 16: 14-20

40 Dagen geleden. Toen is dat wonder gebeurd. Jezus is opgestaan. Maar wat is dat moeilijk te geloven. Zelfs al heb je hem met eigen ogen gezien. Heb je je niet vergist? Was het een droom? Dood is toch dood?

In de afgelopen dagen ontmoeten we leerlingen van Jezus die de wonderen hadden meegemaakt. Die zijn woorden hadden gehoord. Die zijn stem uit duizenden zouden herkennen. Die hem aangeraakt hadden. En toch (mat 28:17) Op die veertigste dag gingen de elf leerlingen naar de berg waar ze zo vaak een college van hem hadden gekregen. Ze bewezen Jezus eer. Toch twijfelde sommigen. Dat was dus na al die verschijningen, na de ongelovige Thomas. Na dat verslag van die twee mensen die gehaast uit Emmaus terugkeerden om over Jezus te vertellen. Na die wonderbare visvangst aan het meer. De opgestane Heer liet zich nota bene aanraken; leg je hand maar op mijn zij. Voel de wonden aan mijn handen maar. En toch: twijfel, ongelooft.

Die twijfel is op zich niet goed te praten. Twijfel komt voort uit een zondig hart. Maar door het zo te vertellen, zien we ook hoe dichtbij die leerlingen bij ons staan. Herkennen we het allemaal niet? Stel dat het niet waar is. Stel dat ik mij vergist heb?

Verslagen van mensen die hun eigen ongelooft benoemen, die hun eigen fouten opbiechten, maken het verhaal juist betrouwbaarder. Zo is dat ook met de hemelvaart. Matteus spendeert geen woord aan de hemelvaart. Hij noemt wel de ontmoeting, wel de opdracht, maar niet het vertrek van Jezus. Ook in Johannes kom je de hemelvaart als aparte gebeurtenis niet tegen. Alleen Lucas en Markus benoemen het. De manier waarop laat zien: er is een periode na de opstanding en voor de opname van Jezus. Veertig dagen. Veertig dagen heeft de Heer de tijd genomen de werkelijkheid van de overwonnen dood te doen beseffen. Veertig dagen van de laatste lessen en duidelijke opdrachten. Ga heen maak alle volken tot mijn leerlingen.

Als Jezus dat evangelie toen al aan twijfelaars toevertrouwde, aan mensen die niet om hun fouten heen konden, waarom zou jij je dan uit de voeten maken, nu vandaag de opdracht aan jou klinkt: ga heen en maak alle volken tot mijn leerlingen.

Hij geeft er een belofte bij: Ik ben met je. Alle dagen. Daar zit de kracht. Daar wordt de twijfel afgebroken. Daar worden al je fouten hersteld. Hij is met je. Dat wordt heel zichtbaar in de hemelvaart.

Jezus gaat heen. Dat menselijk lichaam van Jezus gaat naar de hemel. Niet naar boven, maar naar die onbereikbare dimensie waar God in zijn Schepping woont. Daarom verdwijnt Jezus niet in een onzichtbare punt, maar onttrekt een wolk – de wolk van de verschijning van God – hem van het oog. Daarom maakt het niet uit waar op aarde je bent. God is in de hemel. Onbereikbaar en geweldig dichtbij.

Maar de Zoon is niet alleen mens, maar ook God. God kan niet ingesloten worden in een lichaam. In zijn Godheid blijft Jezus alom tegenwoordig. Hij is overal. God wordt niet begrensd door natuurwetten, niet gevangen in zijn eigen schepping. Het was heel zichtbaar in zijn verschijningen. Jezus had een verheerlijkt lichaam. Herkenbaar. Met de tekenen van het kruis. Maar tegelijk totaal anders. Hij kon komen en gaan. Gesloten deuren vormden geen enkele hindernis. In dat verheerlijkte lichaam mocht Hij niet vastgehouden worden. Tegen Maria uit Magdala zegt Hij: houd me niet vast, ik ben nog niet opgestegen. .

Twijfel je? Het is Jezus aanwezigheid die je overtuigd. Maar vasthouden als opgestane mens mag niet, want Jezus moet naar de hemel. Zo zien zijn leerlingen hem vertrekken. Zegenend.



### **De Heer is weggegaan: Handelingen 1: 1-11**

Toen Jezus door de Heilige geest in Maria werd verwekt, was er iets huiveringwekkends aan de hand. De eeuwige Zoon, legde zijn heerlijkheid aftapte van zijn eeuwige troon en kwam in alle kleinheid en alle eenvoud als mens onder ons wonen. Hij daar wie alle dingen geworden zijn, werd een van die dingen. Een nietig mensenkind.

Alle stadia van het menszijn heeft Hij doorlopen tot de dood toe. Zelfs als Hij is opgestaan, heeft Hij zijn heerlijkheid en majesteit nog niet terug. En dat is zichtbaar in hoe Hij zich liet zien. Een prachtig contrast van zijn lichaam na de opstanding en zijn lichaam na de verheerlijking in de hemel wordt zichtbaar in openbaringen: (Op 1: 14 ev). Johannes had Jezus gezien, maar wie Hij op Patmos ziet laat hem als dood op de grond vallen: Zijn hoofd en haren waren wit, zijn ogen als vlamvend vuur. Zijn voeten als gloeiend brons. Zijn gezicht schitterde als de zon.

Ik weet niet of je weleens geprobeerd hebt in de felle zon te kijken? Moet je ook niet doen. Je ogen beschadigen er van. Het gezicht van Jezus straalt als de zon. Jezus verschijning is oogverblindend, oorverdovend en ontzagwekkend.

Om die macht en majesteit weer te krijgen. De heerlijkheid van ooit, moest Jezus naar de hemel komen. Daar spreekt de Heer tegen onze Heer. Hemelvaart betekent dat Jezus op de troon van God zit. Hij krijgt alle macht. Jezus is in de hemel met de macht en majesteit die Hij van eeuwigheid heeft. Hij is Koning. Maar dat niet alleen. Hij is ook Hogepriester. Ook die taak is ten volle aan hem gegeven na zijn hemelvaart. Deze koning en hogepriester is er voor zijn onderdanen. Voor hen heeft Hij gerechtigheid verworven. Voor hen komt Hij op als de wereld hen onrecht aan doet. Daarvoor heeft Hij de macht nodig. Alleen met de hoogste, met alle macht kun je de dingen rechtzetten.

Maria mocht Jezus niet vasthouden. Wij moeten Jezus niet willen vasthouden. Niet wij zitten met Jezus op één stoel. Niet de kerk vervangt Jezus. Nee de kerk moet Jezus zichtbaar maken, zich afhankelijk van hem weten. Daarom belooft Jezus bij de hemelvaart dat Hij zijn Geest zal sturen. Het is de Geest van Jezus Christus die van de kerk zijn lichaam maakt. Jezus heeft alle macht.

Ja dat betekent dat we als kerk als volgelingen soms de weg van lijden moeten gaan. We zijn niet meer dan onze Heer. Daarom moeten we als kerk, als gemeente steeds de dood van onze Heer verkondigen. Zelf bereid zijn kruis te dragen. Het gaat niet maar om een mooi verhaal, waarbij een wonderdoener voor ons alles recht zet. Het gaat om zonde, gerechtigheid en oordeel. We belijden niet voor niets dat Jezus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden.

Jezus komt terug. Het gaat gebeuren. Op dezelfde manier: op de wolken, maar zo totaal anders: met macht en majesteit. Alle twijfel zal wegvallen. Overdonderend zal het zijn. Maar wie bij hem horen en in hun twijfel en hun fouten het van Hem verwachten, voor hen zal het thuiskomen zijn. Hemelvaart leert ons om Jezus niet als onze gelijke te willen vasthouden, maar Hem als God te aanbidden en te verlangen naar een wereld vol gerechtigheid. Dat kan alleen door zijn Geest. We gaan nu onderweg naar het feest van de Geest. Over 10 dagen. Laten we die tien dagen gebruiken om onze nood en ons verlangen in zijn troon te brengen. We hebben het nodig, als vervolgde kerk, als lijdende kerk, als kleine gemeente van Bergen op Zoom, als individuele christenen in deze maatschappij.

Amen