

201227 Er is geen weg naar Liefde, Liefde is de weg (o.a. 1 Kor. 13)



Liefde? Waar denk jij dan aan? Aan je partner, je kind. Aan je vriend of vriendin. Of aan je sport, je hobby of huisdier? Liefde? Het lijkt tegenwoordig wel in de uitverkoop. Voor een shotje of een drankje toen de cafe's nog open waren. Vreemdgaan wordt gepromoot. Second Love. Verleiding verheerlijkt: temptation Island. Trouw is uit de mode, saai.....

De Bijbel is vol van liefde. Het begint al in de eerste hoofdstukken van Genesis. God liet de eerste mens ontdekken dat hij niet compleet was. Allerlei dierenparen gingen aan zijn oog voorbij. Maar niemand was aan hem gelijk, niemand kon zich in hem inleven, hem een andere kijk op de zaken geven, hem aanvullen.

God zag dat het niet goed was. En schiep de vrouw. Adam jubelt het eerste liefdeslied door de paradijsstuin: Eindelijk een gelijk aan mij/ mijn eigen gebeente/ mijn eigen vlees/ één die zal heten vrouw/ één uit de man gebouwd.

Het is een lied dat doorklinkt in de Bijbel. In bijbelboek Hooglied een hoogtepunt bereikt. De intieme, de lichamelijke liefde wordt daar bezongen. In al zijn breekbaarheid in al het lichamelijke verlangen. Verlangen dat Adam al onder woorden bracht in zijn lied: Eindelijk. Ik heb je zolang gezocht en daar ben je dan. Mijn gelijke, mijn evenbeeld.

Liefde is in Jezus Christus zichtbaar geworden. Schepper die schepsel werd. Het hoogste Woord waardoor alles ontstaan is, als een klein kindje van arme ouders in een dierverblijf. Geen hemelbed maar een voerbak. Als dat geen liefde is....

[Vanuit het nieuwe testament hebben we de neiging de Bijbelse liefde te isoleren van de andere vormen. Agapè staat dan tegenover Eros (de zinnelijke liefde) en Filia (de broederlijke liefde). Maar de Griekse vertaling van het Oude Testament laat juist zien dat dat begrip Agapè veel breder wordt vertaald. Net als in het Nederlands begrip liefde een breed begrip is. Het gaat over de liefde in een liefdesrelatie, over een hoge vorm van medemenselijkheid, om diepe vriendschappen, maar ook over betaalde seks en zelfs over hobby's en dieren. Clubliefde of dierenliefde. }

1. Liefde verrijkt



Het lied van liefde klinkt door in het N.T. In 1 Kor. 13. Er is geen lied waar hoger over de liefde wordt afgegeven. Zegt dit iets over de Korintiërs? Waren die zo liefdevol? Integendeel! Paulus plaatst dit lied niet voor niets tussen een hoofdstuk dat het werk van de Heilige Geest uitdiept en het leven in de gemeente. Het was nodig om de Korintiërs de hoge toon van de Liefde te leren. Het is nodig om ons te bepalen bij wat liefde is. Die gemeente van Korinthe was helemaal niet zo vroom en liefdevol. Ze tolereerden ongezonde en verwerpelijke seksuele toestanden (hfdst 5 en 6) ; meedoen met cultische maaltijden in de afgodentempels was geen punt (8,9,10). En de liefdemaaltijden waren schrans- en braspartijen geworden (11). Daarbij hadden zij geen oog voor de broers en zussen in de gemeente die in gewetensnood kwamen. Die het niet rijmen konden. En ze hadden geen oog voor de boers en zussen die niet rond konden komen met het weinige dat hen toekwam. Kortom zelfliefde en hoogmoed vierde hoogtij. Het waren die mensen die zich voorstonden op de Geestesgaven die zij gekregen hadden. Zie mij eens.....

Maar Geestesgaven hebben alleen zin als de grondtoon van de gebruiker liefde is. Dat is het punt wat Paulus maakt. Zonder liefde ben je niet meer dan een dreunende gong, of een schelle cimbaal. Alles wat je hebt zonder liefde is niets waard! Liefde verrijkt, verdiept... Gemeente, liefde is onvoorstelbaar belangrijk. Het is het enige dat waarde geeft, aan wat je van God gekregen hebt. We zien veel goeds

bij mensen die niet in God geloven. Die geen christen zijn. Daar mogen we God dankbaar voor zijn. Zijn Geest werkt ook in mensen die niet in hem geloven. Maar zonder geloof, zonder wederliefde heeft dat geen eeuwigheidswaarde. Het houdt geen stand. Let maar op de tekst: stuk voor stuk worden de Geestesgaven op hun plaats gezet: taal, profetie, kennis, liefdadigheid, zelfs zelfopoffering. Iedere gave moet met liefde verrijkt worden: Zonder de Liefde is het niets.

Paulus plaatst dit gedicht over de liefde midden in de kerk van vandaag, waar allerlei praktijken worden getolereerd die in strijd zijn met Gods goede wet. (boekje Sam. Lee) We hoeven maar in de spiegel te kijken en we zien dat we in zekere zin op de Korintiërs lijken. Sluiten wij geen mensen buiten? Vinden wij niet allerlei praktijken van zelfzucht, zelfontplooiing, zelfverrijking en zelfbevrediging niet verenigbaar met het horen bij Christus?

Paulus plaatst in dit lied - de Liefde niet buiten de erotische aantrekkingskracht of onderlinge genegenheid, maar vult dat aan. Hartstochtelijke liefde tussen twee mensen heeft alleen maar zin als het gedragen wordt door een hartstochtelijke liefde voor God, als het geworteld is in de Eeuwige die liefde is. Er is geen weg naar liefde, liefde is de weg.

2. Liefde is



Paulus somt een aantal eigenschappen van de liefde op. Liefde is geduldig, vol goedheid, liefde vindt vreugde in de waarheid, ze verdraagt, ze gelooft, ze hoopt, ze volhardt.

Maar eerder en meer nog legt Paulus het accent op wat liefde niet is: niet afgunstig, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Liefde is niet grof, niet op zichzelf gericht, ze is niet boos, niet veroordelend, ze is niet blij met onrecht.

Gaat het hier over die beruchte mantel der liefde? Een van de vertalingen zegt: alles bedekt zij. Lekker dan. Schuif de verkeerde dingen maar onder het tapijt. Maar dat is een misrekening. De liefde van God is nooit lievig. Aardig dat is een eigenschap. Geen zonde en geen deugd. Maar Liefde is een werkwoord. Ga het maar doen, dan zul je zien dat het je eigen wordt. Net als een klein kind dat geleerd heeft met twee woorden te spreken, later een beleefd jongmens is geworden.

Gods liefde is niet goedkoop. Zo van zand erover, we doen wel of er nooit iets gebeurd is. Gods liefde heeft een prijs. Een prijs die God zelf heeft betaald. In Hosea komen we iets tegen van die wonderlijke liefde van God. Hier vergelijkt God zichzelf met een echtgenoot, een bruidegom. En dan weer met een kind. Hij laat de liefde voor zijn volk zien. Heel duidelijk wordt dat God wil dat de liefde van twee kanten komt. En Hosea maakt duidelijk dat God in zijn geopenbaarde liefde, zichzelf kwetsbaar opstelt. Let op hoe God de weg van Liefde is!

2e Bijbellezing Hosea 11:1-11



Liefde blijft

Gods reactie op de opstandige houding van Israël getuigt van een pijnlijke getroffenheid. Nee, God is niet lievig. Hier spreekt Gods rechtvaardigheid; Gods brandende toorn. Tegelijk zien we steeds Gods zoekende hart. Menselijke liefde heeft door de eeuwen heen alleen maar verwijdering veroorzaakt. Kijk maar naar de ongelijkheid, de ruzies, de gebrokenheid in

het dagelijks leven. Maar Gods vergevende liefde slaat bruggen. Als hier staat dat Gods liefde de dingen bedekt, niet toerekent dan betekent dat dat God zelf voor de rechtvaardigheid zorgt.

Wij kijken terug op kerst. Voorafgaand aan de periode van kerst heeft de Zoon van God de hemel verlaten. Negen maanden lang heeft Hij zich van een klompje cellen tot een klein mensje ontwikkeld. Waarom? Om in onze plaats te gaan. De weg die Jezus ging was wel een weg naar het kruis, naar de dood. Een weg om Gods toorn te ondergaan, om rechtvaardiging voor ons te verdienen Jezus betaalt in zijn leven op aarde de rekening die wij nooit kunnen voldoen. Gods liefde wordt ons toegerekend. Er is geen weg naar Liefde, Liefde is de weg. De weg die Jezus ging.

God hunkert naar een intiem samenzijn met zijn kinderen. Maar niet zoals er liefde tussen mensen is. Niet zoals Adam dat in zijn vrouw zag. Eindelijk iemand die gelijk is aan mij. Die gelijkheid gaat niet op in de relatie van God en mens. Liefde komt uit God. Liefde is een goddelijk gebod en de liefde kan alleen maar vreugde vinden in Gods waarheid. Menselijke liefde - zei ik net - veroorzaakt verwijdering. Toename van scheidingen, groeiende haat tussen volken en rassen. Maar ook aan hoe we met elkaar omgaan. Een dringend verzoek zelfs in de ernst van corona houdt ons niet in bedwang. Handhaving, boetes hebben wij nodig om datgene te doen, dat nodig is voor de ander. Het gaat Jezus, het gaat God niet om kille naleving van de regels, het gaat om een hart dat gericht is op God en daardoor liefdevol. Het nieuwe gebod van Jezus is: Mijn liefde is zowel bron als norm. Zo maakt Jezus gelovigen tot spaken in het wiel dat Gods spoor in de wereld trekt..

Ik pak nog maar even het fietswiel erbij. Zoals de naaf in het centrum staat, zo staat God in het centrum. Wie in Hem geplant zijn, staan in zijn liefde. Wat valt dan op. Al de spaken staan in een bepaalde verhouding tot elkaar. Dat doet Gods liefde met ons. Het zet ons in een bepaalde verhouding tot elkaar. Bezongen met die woorden uit 1 Kor. 13. De velg zouden we kunnen duiden als ons spoor in de wereld. Zo zijn we verbonden met de mensen die nog niet geraakt zijn met Gods liefde. Als wij gericht zijn op Gods liefde, zijn wij de verbinding tussen zijn liefde en de wereld.

Paulus komt tot volgende erkenning. Profetiën verdwijnen, klanktaal verstomt, kennis gaat verloren. Het is allemaal beperkt. Wat beperkt is zal verdwijnen. Wij zijn nu nog als kleine kinderen in geloof. Onze taal is brabbeltaal. Maar we mogen groeien in geloof. En straks als Jezus terug komt, worden we volwassenen in geloof. En al die mensen die al door Jezus naar het hemelhuis gehaald zijn. Die ons voorgedaan zijn: zij staan al oog in oog met het enige dat blijft: de Liefde. Want God die Liefde is, laat zich volledig kennen.

Liefde waar denk je aan? Het is meer dan je geliefde, meer dan je hobby of huisdier. Het is meer dan de seksuele aantrekkingskracht of spanning die je kunt voelen. Liefde is het enige dat eeuwig is. Liefde is de weg naar God. God is liefde. Ik ben de weg, zegt Jezus, Hij is Gods vleesgeworden liefde. Hij koos de weg van de meeste weerstand. Dat is wat liefde doet. Alles verdraagt zij. Paulus schrijft: ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie. Liefde gebruikt die andere twee wel: alles gelooft zij; alles hoopt zij. De grootste is Liefde, die blijft tot in eeuwigheid.. Mijn broer, mijn zus: Ga die weg, die Liefde heet.

Amen