

## 240714 Deel jij in Jezus' zalving?

### Liturgie (middag)

GK 211:1 Wij knielen voor uw zetel neer

Groet van de Heer

GK 211: 2, 3 die ons, gereinigd door uw bloed / U, die als Heer der heerlijkheid

Gebed

Bijbellezingen: Lucas 3: 21-22; 4:1-2a; 4:13 – 5:21

Opw. 520 Wees mijn verlangen

Joh. 7 : 37-42

Deel jij in Jezus'zalving

Belijdenis door het zingen van GK 177 Heer U bent mijn leven

Gebed

Collecte ( luisterlied: <https://youtu.be/ypWzOKHe9a4?feature=shared> Bron van levend water, fade out bij 3.58)

Opw. 815

Zegen

### Preek: Deel jij in Jezus'zalving

#### Deel jij in Jezus' zalving?

Momenteel volg ik een cursus 'Charismatische vernieuwing'. Gegeven door onze eigen universiteit aan de Plompetorengracht te Utrecht. De focus van de cursus ligt niet bij de vrucht van de Geest. Nee, het gaat over de gaven van de Geest. Spreken in tongen, gebedsgenezing, uitdrijven van demonen of profetie. Gaven die meekomen in de zalving met de Heilige Geest. Gaven die in het nieuwe testament de verkondiging van de opgestane en opgevaren Heer krachtig ondersteunen. Die de toen nog jonge gemeente opbouwden en ondersteunden.

Gaven waarvan in protestantse kringen vaak gezegd is dat ze voorbij zijn nu de bijbel af is en aan de kerk is toevertrouwd. Is de vernieuwde aandacht voor het charismatische niet de zoveelste vernieuwing in onze kerken? Zeg jij ja op de claim dat Jezus de Gezalfde is en dat jij deelt in zijn zalving? Of is dit weer iets van de nieuwe hermeneutiek? Een vernieuwd inzicht?



Nou, daar zul je verrast van staan. Jezus is de Gezalfde en wij delen in zijn zalving komt uit een leerboekje van ruim 450 jaar oud. De Heidelbergse catechismus. Zondag 12 om precies te zijn.

Twee vragen worden daar beantwoord: 1. Waarom wordt Jezus Christus, dat is Gezalfde genoemd? *En* waarom wordt u een christen genoemd?

De zalving van Christus wordt uitgelegd als zalving tot:

1. Hoogste Profeet en leraar
2. Enige Hogepriester;
3. Eeuwige Koning.

Dat wij delen in zijn zalving wordt uitgelegd als zalving tot:

1. Profeet; je belijdt zijn Naam, laat zien dat Hij alles voor jou is.
2. Priester, je stelt je hele leven in zijn dienst
3. Koning, je vecht tegen de zonde en de duivel



Het eerste dat opvalt is dat Christus of in het Hebreeuws Messias geen naam, maar een titel is. Hij wordt gezalfd tot Christus. Een titel die iets over het werk van Jezus zegt. Zoals je hier bachelor of master in de een of andere science kunt zijn, zo is Jezus, Christus. En wij worden sinds de kerk in Antiochië (Hand. 11:26) christenen genoemd. Let op geen christusjes. Jezus taak en titel zijn uniek.

In het stukje uit Joh. 7 dat we hebben gelezen heb ik bewust een paar verzen extra laten lezen. Daaruit kun je opmaken dat de woorden die Jezus daar uitriep, de aanwezigen aan de Gezalfde deed denken. Kijk maar: Is Hij niet De profeet of De Messias. Ook het tegengeluid klinkt. Dat kan niet waar zijn. Onderstreept met onjuiste argumenten: de Messias komt niet uit Nazaret, maar uit het geslacht van David, uit Bethlehem. Alsof Jezus niet *de* zoon van David is.

De gezalfde laat daar op het hoogtepunt van het loofhuttenfeest zien, wat delen in zijn zalving betekent. Rivieren stromen uit je hart. Je wordt een fontein. Het kan niet binnenblijven, je loopt over. Waarschijnlijk zei Jezus dit op de 8<sup>e</sup> dag van het feest. Dat is de afterparty. Het eigenlijke feest was afgelopen op de Sabbat. Maar op de zondag vieren de feestgangers nog feest. Zonder het slapen in de bladerhutten, zonder de plengoffers van water die gebracht worden. Dan staat Jezus op en maakt zich als de bron van levend water bekend. Hij is het echte plengoffer.

Er is geen misverstand mogelijk. Het gaat hier over de Heilige Geest. De Geest die op het Pinksterfeest op alle vlees wordt uitgestort. Overvloedig. Niet dat de Geest niet werkte voor zijn uitstorting. De Geest heeft *altijd* mensen tot geloof gebracht, Hij heeft *altijd* zijn vernieuwende kracht in de schepping laten zien. Telkens werd het voorjaar. Maar zijn *bijzondere* gaven bleven beperkt tot enkele mensen.



Je ziet dat in het leven van Jezus. Want Jezus is echt en volkomen mens. Mens zoals wij. Dat blijkt uit het feit dat Hij leren moet. Leren praten, leren lopen, leren gehoorzamen. Dat Hij de Geest nodig heeft om de goddelijke kracht te ontvangen, die Hij heeft afgelegd bij zijn menswording. Ja, Gods Geest was bij hem vanaf het eerste moment van leven; maar pas bij zijn *doop* ontvangt Hij de zalving met de Geest. Na zijn opstanding en verheerlijking zalft Hij ook ons met zijn Geest. In zijn menselijke natuur wordt Hij door de Geest toegerust. *Zonder* die Geest kan de mens Jezus niets doen. Let maar op hoe Jezus voortdurend de verbinding zoekt. Met zijn Vader in de hemel. Let maar op hoe Hij door de Geest de confrontatie met de duivel aangaat. Hoe vaak er staat dat Hij vervuld is met de Geest. Als *echt* mens leeft Jezus ons *voor* hoe belangrijk de biddende verbinding met Vader en Geest is. Dag na dag.

De gezalfde Jezus heeft een taak om als de profeet Gods raad en wil over onze verlossing bekend te maken Als de Hogepriester zichzelf te offeren om ons te redden en blijvend voor ons te bidden en als Koning over ons regeren, ons beschermen en bewaren.

Het is belangrijk te beseffen dat je niet apart gezalfd bent, maar in Christus. Dat betekent je drink, put uit de bron die Jezus is. Zo wordt je mens als Hij. In Jezus ben je priester, profeet en koning. als priester geef je je leven helemaal en Hem en blijf je door je gebed verbonden aan Hem. In het profeet zijn zit iets van verkondigen, proclameren. Je profeteren gaat dus over Gods verlossing. Het gaat niet over allerlei ontboezemingen over Gods leiding in het leven van een ander. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Als we al een woord over een ander hebben, past daar de

bescheidenheid bij. Niet: God zegt dat jij; maar ik meen dat God door mij jou dit zegt. Uiteindelijk gaat het bij profeteren over de grote daden van God.

Als koning heb je gezag. Het kan voorkomen dat je bevelend moet spreken. In de gereformeerde kerken is dat gezag vooral aan het ambt gebonden. Bijvoorbeeld: wie er gedoopt mogen worden, wie er aan het avondmaal mogen is in de handen van de kerkenraad.

Je kunt je afvragen of de gereformeerde leer hier een smaller pad bewandelt, dan de bijbel aangeeft. De Geest wordt immers uitgestort op alle vlees. Daarmee wordt bedoeld op jong en oud, op man en vrouw en op laaggeletterd en hoogbegaafd. Als Jezus zegt dat het water dat Hij geeft, zal zijn als een fontein, als een rivier, betekent dat dan niet dat we allemaal delen in zijn zalving en dat we allemaal een drievoudig ambt hebben?

Vol zijn van Jezus' Geest, delen in zijn zalving betekent dus *bidden* in zijn Naam, *spreken* in zijn Naam *en gezag* hebben in zijn Naam. Ons bidden en spreken en bevelen is nooit hoger dan dat van Jezus. Het gaat niet in tegen Jezus of tegen het Woord van God. Het moet altijd beproefd worden. Beproof de geesten of ze uit God zijn schrijft Johannes in zijn eerste brief (1Joh. 4: 1-4).



Het is goed om het spreken van de Heer tijdens zijn rondwandeling te bekijken. Opvallend is dat Hij er nooit een theater van maakt. Wat ook opvalt in de wonderen die Jezus doet, is het verschil tussen genezen en van demonen bevrijden. Slechts op één plaats spreekt Jezus de koorts aan, als was het een demon. Alle reden om achter de koorts van Petrus' schoonmoeder direct de duivel te vermoeden. Het ging hier niet om een gewone verhoging, maar om een aanval van de tegenstander van Jezus.

Er was nogal wat demonische activiteit in de tijd dat Jezus rondliep op de aarde. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de duivel al zijn demonen ingezet heeft om het Jezus extra moeilijk te maken. De focus van de bovennatuurlijke strijd richt zich op Jezus. Maar hoe krachtig en bedreigend Satan en zijn leger ook is, Jezus' woord heeft meer macht. Een legioen demonen vraagt Jezus om toestemming om een kudde onreine zwijnen de dood in te jagen.

Te gemakkelijk worden ziekten, waaronder ook psychische ziekten met bezetenheid verward. Zelfs als je demonische invloeden ervaart, is dat nog niet hetzelfde als in bezit genomen te zijn. Denk aan de kromgebogen vrouw in de synagoge. Jezus noemt haar geketend door de satan. Maar Hij drijft geen demon uit: Hij geneest haar.



Het zijn genezingen, het zijn uitdrijving die Jezus vanuit zijn zalving kon doen. Hij is de Christus, de gezalfde, de Messias. Het is de zalving waarin wij delen. Daarom is het zo belangrijk te beseffen welke macht wij met Jezus delen. Niet om te shinen, niet om respect af te dwingen, maar om iets van het koninkrijk te laten zien. Het Koninkrijk waar alles heel zal zijn, breekt door in jou. Het gebed van een christen, een rechtvaardige bereikt veel, doordat er kracht aan verleend wordt, schrijft Jacobus. Proef die woorden eens op je lippen. God verleent kracht aan jouw bidden, want je bent in Christus gerechtvaardigd. Dat is delen in de zalving.

Het gebed wordt dus ernstig onderschat. Terwijl de praktijk zo vaak de kracht laat zien. Mensen die voor een moeilijke operatie staan; of die door een sterven zo diep gaan. Hoe vaak kun je niet horen: ik weet mij gedragen door de gebeden uit de gemeente. Dat komt niet omdat God onze

gebeden nodig heeft. Dat hij niet bij machte is om iets zonder ons gebed te bewerkstelligen. Nee, het komt omdat God zijn kracht aan ons gebed verbindt. Dit is de verbinding (connectie) bij uitstek. Ons gebed waar God kracht aan verleent. Daarom alleen is het goed om in de gemeente te bidden en zaken te delen. Om bid- en dankpunten mee naar huis te nemen en thuis opnieuw daarvoor te bidden. Het is geen wondermiddel, maar het wel een machtsverheffing van de kracht die God wil geven aan onze gebeden. Want je deelt in de zalving van de Heer.

Wij zijn toch een missionaire kerk? Tenminste dat willen we zijn. Maar heb jij in de afgelopen week gebeden of God bezoekers, zoekers in de kerk wil brengen. Of God de gemeente wil laten groeien. Of God de drempels die voor sommige broers en zussen na Corona zo hoog zijn geworden, vlak wil maken? Als we zo biddende gemeente zijn, mag U op Gods welwillende antwoord rekenen.

In dat vertrouwen mag je altijd bidden om heelheid in je leven. Heelheid die de hemelaarde die komt al zichtbaar maakt. Dat begint met de bevrijding van zonden. Maar gaat verder. Gods genezing kan ook lichamelijk zijn. Veelal in de weg van professionele zorg. Maar God kan daar ook bovenuit en omheen werken. Voor God is niets onmogelijk. Maar het vraagt geloof.

Ik denk dat wij ons moeten oefenen in aanbidding, in verwachtingsvol bidden. Dat wij de ruimte moeten noemen om ook na de diensten voor broers, zussen of gasten die dat vragen te bidden. En dat werkelijk geen vraag daarin te gek is. Geloof dat je deelt in zijn zalving, als priester, als profeet en als koning. Hij verleent de kracht, Hij legt woorden op je tong en Hij geeft jouw bevoegdheid om in zijn Naam te spreken. Geloof me, er staan ons nog grote dingen te wachten.  
Amen