

250112 Spreek, Heer, want ik luister

Belijdenisdienst van Anne Mattheussens, 1 Samuel 3: 1-10; 19-20 Tekst: vers 10b, 19, 20

Vertrouwen en groet

Als ik naar de bergen kijk (Sela)

Opw. 770 Ik zal er zijn (Sela)

Gebed

Bijbellezing 1 Samuel 3: 1-10; 19-20

Samuel Uit: 'Alles wordt nieuw' van Hanna Lam*

Samuël hoort 's nachts een stem,
hoort een stem, die roept om hem.

Eli heeft hem zeker nodig,
maar zijn komst is overbodig.

Eli, die al bijna sliep,
Eli was het niet die riep!

Samuël hoort 's nachts een stem,
hoort een stem, die roept om hem.

Eli, die hem weer hoort komen,
Eli weet, dit zijn geen dromen.

't Is de God van Israël,
en Hij roept om Samuël!

Samuël hoort 's nachts een stem,
hoort een stem, die roept om hem.

Samuël loopt door de tempel,
Samuël knielt op de drempel.

En daar wacht hij op Gods woord:
Spreek Heer, want Uw dienstknecht
hoort!

Preek: Spreek Heer, want ik luister

Het verhaal van de roeping van Samuel is spannend en aansprekend. Het heeft menige kinderbijbel gehaald. Misschien ken jij het verhaal ook wel van vroeger uit de kinderbijbel, Anne?

De priester Eli zit op een bankje voor de tent met het heiligdom. Het is druk in Silo. Mensen komen offers brengen voor de Heer. Offers waar Eli een deel van krijgt. Zo te zien kan hij er wel van genieten.



Als hij een vrouw op de grond ziet liggen, ergert Eli zich. Zeker weer zo'n dronken mens. Hij ziet haar lippen bewegen, maar hoort geen woorden. De stumper. Als het lang duurt, staat Eli op en loopt op de vrouw af. "Zeg hoe lang blijf je hier liggen. Ga ergens anders je roes uitslapen" 'Nee, Heer' antwoordt de vrouw die Hanna heet, 'ik ben niet dronken, maar ik heb een diep verdriet. Ik heb mijn hart uitgestort bij de Heer.' Eli glimlacht. Hij heeft zich vergist. Meteen schiet hij in zijn priesterlijke rol: 'Vrede, Sjalom' God zal je geven wat je vraagt'. Het is Gods Geest die deze profetische woorden in de mond van priester Eli legt.

Hanna is een getrouwde vrouw die geen kinderen kan krijgen. Ieder jaar gaat Hanna met haar man naar Silo waar de ontmoetingstent, de tabernakel staat. Daar eten ze de offermaaltijd. Die keer wordt het Hanna te veel en gaat ze na de maaltijd vol verdriet naar het heiligdom. Daar smeekt ze de Heer om een zoon én belooft God die zoon heel zijn leven voor God beschikbaar te stellen. Wat is ze blij met de zegen van Eli. God verhoort mij, weet ze. Blij gaat ze terug.

Hanna is een getrouwde vrouw die geen kinderen kan krijgen. Ieder jaar gaat Hanna met haar man naar Silo waar de ontmoetingstent, de tabernakel staat. Daar eten ze de offermaaltijd. Die keer wordt het Hanna te veel en gaat ze na de maaltijd vol verdriet naar het heiligdom. Daar smeekt ze de Heer om een zoon én belooft God die zoon heel zijn leven voor God beschikbaar te stellen. Wat is ze blij met de zegen van Eli. God verhoort mij, weet ze. Blij gaat ze terug.

God verhoort. Ze raakt zwanger. Als het kind groot genoeg is dat het geen borstvoeding meer nodig heeft, brengt ze het jongetje naar Silo. In die tijd bleven kinderen veel langer van de borst drinken dan nu bij ons. Samuel is dus een peutertje als zij hem bij Eli achterlaat. Dat is niet makkelijk. Niet voor de kleine Samuel en niet voor zijn moeder. Het gehuil van het jongetje gaat haar door merg

en been. Toch doet ze het. Eli, zegt ze, Eli om deze zoon heb ik gebeden en de Heer heeft gegeven wat ik vroeg. Zie, ik doe wat ik beloofd heb; ik geef mijn Samuel aan de Heer.

Haar hart huilt. Haar peutertje knielt voor de Heer. Die paar jaar van zijn bestaan heeft Hanna hem voorbereid op dit moment. Ze heeft hem geleerd wie de Heer is. Ze heeft de basis voor zijn geloof gelegd. Het is goed om dit tussen de regels door op te merken. Samuel gaat op zijn knietjes. En Hanna bidt, hardop. Een voorbeeld voor ons allemaal.

Hanna gaat weer naar huis. Samuel blijft achter. Ieder jaar kwam zijn moeder op bezoek. Ze neemt dan iedere keer nieuwe kleren voor hem mee. Zo groeit Samuel op. Hij slaapt vlak bij de Ark, in het heiligdom van de Heer. Ondertussen wordt Eli ouder, dikker en blind. De jaren verstrijken. Samuel is vast een tiener als de Heer hem roept. Misschien net zo oud als jij Anne, misschien iets jonger zelfs.



Het is in de vroege ochtend. De zevenarmige lamp brandt nog. Tegen de tijd dat de zon opkomt, is de olie op en gaat de lamp uit. Samuel slaapt. Dan: **God spreekt**. God roept Samuel. Samuel schrikt wakker, iemand roept zijn naam. Dat moet Eli wel zijn.

‘Nee, ‘zegt Eli, ‘ik was het niet, ga toch slapen. Het herhaalt zich en opnieuw zegt Eli ‘it wasn’t me’. Pas de derde keer begrijpt Eli dat de Heer Samuel roept.

Op zich heel begrijpelijk. We hebben het vaak nodig dat we iets vaker moeten horen, voordat we door hebben dat God ons iets zeggen wil. Daarbij: Het is logisch dat God via de Eli een boodschap aan Samuel had afgeeft. God passeert hier Eli en wijst zo zijn opvolger aan.

Waarom snapt Samuel direct dat God hem roept? Ik denk dat niemand Samuel heeft geleerd, dat God rechtstreeks tot mensen kan spreken. Zelfs in het gezin van de priester Eli heeft men zich neergelegd bij een in zwijgen gehulde God.

Toch geeft Eli een buitengewoon wijs advies. Ga maar terug naar je bed en antwoord als de Heer je roept; Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Dat is een advies dat wij ook kunnen gebruiken. Gewoon luisteren, als God spreekt. Weet je, het zit al in de betekenis van de naam Samuel: God hoort. Moeder Hanna wilde met die naam laten zien dat haar zoon uit verhooring is geboren. Ook al heet je geen Samuel, God hoort jou, dus spreekt Hij tegen jou. Natuurlijk kun je het spreken van God missen. Zoals je het spreken van je ouders kunt missen. Je hoorde het niet toen je moeder ‘eten’ riep. Je was teveel in je mobiel verdiept. Dus word je opnieuw geroepen en geroepen.

Wat zegt God tegen jou als je jong bent? Of denk je dat Hij jou niets te zeggen heeft? Nou dan is Anne een goed voorbeeld. Iemand zei tegen mij: ze is nog zo jong zou ze niet beter kunnen wachten om eerst meer over God te leren? Maar Anne heeft Gods stem gehoord. ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent mijn kind.’ Anne wil dat voor haar rekening nemen. ‘Spreek heer, want ik luister, ik neem de doopbelofte van mijn ouders voor mijn rekening. Het is mijn leven en ik geef het aan U.’



Ja, God spreekt en ik luister. Wat een kracht gaat daar vanuit: Misschien zeg je wel: 'Dat voel ik nu, maar morgen denk ik misschien wel anders'. Je hebt gelijk: mensen zijn wispelturig. Andere belangen kunnen God zomaar uit onze gedachten drukken. Juist daarom is belijdenis doen geen *eindpunt*, maar een *uitgangspunt*. Nu gaat het beginnen de spannende weg die God met Anne gaat. 'Ik luister'

betekent; bij alles wat ik tegen kom, bij alles wat me overkomt, kom ik bij u. Wat wilt U dat ik doe. Bidden is misschien wel de meest optimale vorm van luisteren. Dan merk je **God spreekt, ik luister en God geeft wat Hij belooft.**



God doet wat Hij belooft. We hebben het gelezen. Samuel groeit op. De puber wordt adolescent, de adolescent wordt volwassen. 'De Heer stond hem bij'. Zie je, je doet het niet alleen, de Heer staat je bij. Als je luistert, staat de Heer je bij. Het bidden, het werkoverleg met Hem, maakt dat je het vol kunt houden. 'De Heer liet al zijn woorden in vervulling gaan' Wat God belooft, doet Hij. Daar kun je van op

aan.

Ho, is dat zo? Ik merk daar weinig van. Is dat wat je denkt? Nou, dat is precies de situatie die in dit hoofdstuk wordt beschreven. Vers 1: 'Er klonken in die dagen zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door.' Bedenk dat er toen nog geen bijbels waren. De Thora was er. In de vorm van boekrollen. Op een beperkt aantal plaatsen, zoals in de synagoge. Er kan dus sprake zijn van een periode van zwijgen van God. Die kan je zomaar zelf veroorzaken. Door de bijbel dicht te laten. Door niet naar een geloofsgespreksgroep te gaan, kleine groepen links te laten liggen. Of hier in de kerk met je oren dicht te zitten. Dan kan God zomaar oorverdovend stil worden. Maar weet Hij is maar één gebed bij je vandaan!

Ja God doet wat Hij belooft, maar dan moet je wel luisteren als Hij spreekt. Spreek Heer want ik luister.



God spreekt, ik luister, Hij geeft wat Hij belooft, en anderen zien dat. Dat zien door anderen is bij Samuel duidelijk. Het hele volk komt tot de erkenning dat Samuel als profeet door de Heer is aangewezen. Als je het verhaal leest, denk je, ja logisch. Toch is het niet logisch. De zonen van Eli maken de dienst uit, zij stellen priesters aan. Zij innen het priesterdeel van de offers. Logisch is het dat één van Eli's zonen hem zou

opvolgen. Maar God denkt daar anders over. Die zonen luisteren niet. Op een Trumpachtige wijze eigenen zij zich toe wat niet van hun was. Vlees al voor het geofferd was, tegen de voorschriften in. Tegen betaling kun je een mooie priesterpost krijgen. En de vrouwen in de ontmoetingstent gebruiken zij als persoonlijke escortservice. .

God laat hen jarenlang hun gang gaan, máár het heeft Gods goedkeuring niet. Omdat vader Eli niet tegen hen optreedt, wordt het hém zwaar aangerekend. Dáárom passeert God Eli. Zwijgt God ondanks de positie van de priester. Vraag je dus eerst af als je Gods zwijgen opmerkt, wat God

van jou vraagt. Want als jij je leven zonder God leeft, kan Hij je zomaar passeren. Maar Hij hoort naar een moeder die haar hart uitstort bij Hem. En die belofte krijgt een naam. God hoort, Samuel.

God spreekt, luister maar, Hij geeft. Zie je het niet? Kijk maar goed wat hier gebeurt. Anne die hier antwoord geeft aan de God die hoort.

Amen

NPB 119: 3, 9 Bijzonder heilzaam is wat U ons zegt/Fluister mij in, Heer, wat uw wet verlangt *

Belijdenis

Vragen:

Openbare geloofsbelijdenis doe je door ´ja´ te zeggen op de volgende vragen:

1. Geloof je in God de Vader, Schepper van hemel en aarde, en in onze Heer Jezus Christus, zijn Zoon, en in de heilige Geest die levend maakt; de God van je doop, de drie-enige God die liefde is?
2. Wat de Bijbel ons zegt over het christelijk geloof, is samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis en wordt hier in de kerk geleerd. Belijd je dat dit christelijk geloof Gods reddende kracht is voor iedereen die gelooft?
3. Geloof je dat je vergeving van je zonden en eeuwig leven ontvangt en dat de Vader van jou houdt, door Jezus Christus?
4. Beloof je God en je naaste lief te hebben en in heel je leven een leerling van Jezus te zijn? Wil je zo leven dat je geen dingen doet die je geloof in Jezus Christus beschadigen.
5. Beloof je je in te zetten voor Gods kerk en voor Gods wereld?
6. Mogen we je aanspreken op woorden en gedrag die niet passen bij deze belijdenis?

Zegen voor Anne

Opw. 602 Vrede van God. (De gemeente zingt dit staande om Anne Gods vrede toe te wensen)

Dankgebed

Belijdenis door het zingen van Opw. 347 Ik geloof in God de Vader

Collecte met luisterlied ´Ken mijn hart´ van Sela. Gespeeld en gezongen door Esmay

Een toekomst vol van hoop (Sela)

Zegen